

DE PAS VAN DE WIND

Tekst en tekeningen: **VINK**



 **DARGAUD**
Collectie PREMIÈRE

DE PAS VAN DE WIND

Tekst en tekeningen:



Redactionele verzorging
Nederlandse uitgave:
Van der Heide Producties,
Zandvoort



Uitgever:

DARGAUD  **BENELUX**

Kindermansstraat 3 - 1050 Brussel (België)







Er doen heel wat verhalen over u de ronde, juffrouw He Pao: de duivelin met de lange neus, gloeiende ogen, twee horens...

Boe-oe! Zien jullie mijn horens, kinderen?

Hi hi!

Psst! Hé, Parel! Wat heeft ze 'n gekke stem!



Net zo'n hese stem als grootmoeder had op haar doodsbed..... weet je nog?

Kinderen! Gaan jullie maar even de benen strekken!

Ja, vader!



Maar dat verhaal dat u een leger Jin-barbaren hebt verslagen en een hele stad van de dood hebt gered is toch niet overdreven. Trouwens...



...tijdens dat beleg zijn we gevlucht. Net als die groep rovers. Ze gaven zich uit voor boeren die teruggingen naar hun dorp en onderweg...

U heeft zich zeer goed verdedigd!



Maar zonder u...

Hebben Parel en kleine Lu hun moeder nog?

Ja, ja! Maar tijdens onze tocht werden we aangevallen; mijn vrouw is een andere richting uit gevlucht... Wat 'n ellende!



We lopen haar al een maand overal te zoeken.



Eindelijk een herberg!
Wat een geluk! Ik ben nog nooit
in een herberg geweest, Ki Ju.
Echt waar!...



Ik heb altijd in een dorp ge-
woond, waar ik voor de
buffels zorgde, en daarna
in een klooster op de Berg
van de Geleerde Wolken,
waar ik krankzinnigen
heb verpleegd.



En toen ik eindelijk voor
de eerste keer een stad
bezocht, bleek die stad
belegerd te zijn!



Ik ben er ter-
nauwernood
aan de dood
ontsnapt.
Jij ook,
trouwens.



Dat is waar.
Maar vanavond
kunnen we lek-
ker uitrusten.
Denk daar maar
aan!



Ah! Deze reis
doet me al veel
goed, Ki Ju!
Geen zorgen
meer....!



Het gaat inder-
daad beter
met haar...
Maar haar stem
blijft schor.





Eerbiedwaardige bonzen, de Herberg van de Wind zal vereerd zijn met uw heilige aanwezigheid. Wees zo goed hier te overnachten.



Volgens onze traditie bieden we u onderdak aan in ruil voor een origineel verhaal of vertelsel.



Eén per persoon wel te verstaan!

Hmm!



Een boeddhistisch verhaal?! Boedha zou het afkeuren dat we zo'n buitenkanseje aannemen om te preken!



Hoeveel kamers? Hoeveel gasten hebt u op het moment?

Eh... zes! Zes kamers en één gast. Maar w...



Man of vrouw?

M...eh, een koopman.



Bedankt, herbergier! Wij gaan verder.



Heel eigenaardig, die bonzen!



Geen cent zakeninstinct! Arme herbergier!

De bonzen zijn weg,
maar ik zie daarginds
nog twee ruiters aan-
komen! Ja,
ondanks die
onweersdreig-
ing is het van-
avond druk op
de Pas van de
Wind.

Aha! Heb je dat
gehoord, He Pao?!
Een gratis over-
nachting. In ruil
daarvoor moet je
hem een heel
klein verhaaltje
vertellen.

Of een lang verhaal
voor u beiden...

Voor die prijs
blijven we
ook lang!



't Spijt me! Wij zijn reizigers
zonder geschiedenis,
meneer Wang.

Nou, dan heb ik pech!
Maar 't geeft niet!...
Uw kamers zijn boven.
De maaltijd wordt
beneden opgediend;
mijn vrouw
roept u wel.



Pas van de Wind, her-
berg van de wind en...
windhandel! Want wat
is een verhaal eigenlijk,
meneer Wang? Wind.

Maar deze wind laat
sporen na die ik kan
bewaren, meneer
Ki Ju. Wilt u mijn
schat zien? Manu-
scripten die duizen-
den verhalen bevat-
ten.

Ah, meesteres! Uw
verhaal zal de her-
bergier wel boeien.

Zeker! We
gaan,
Hong!







Het gaat onweten.

Ja...Ik ga slapen.



Het is erg edelmoedig om een bed aan te bieden in ruil voor een verhaal.

O ja?



Mijn man is gek op reisverhalen. Hij droomt van een zwervend bestaan. Maar weet u, met zijn zwakke gestel...



Precies! Je moet een ijzersterk gestel hebben... slurp! ... om te reizen... slurp! Belangrijk om je te kunnen handhaven, mjam! Zowaar ik koopman ben.



Graven! De bibliotheek ligt natuurlijk verderop.



Terwijl ze erlangs loopt, ontcijfert He Rao met haar hand de tekens op de zerken; de herberg is al drie generaties in bezit van de Wangs.



Kijk, kijk! Iemand die zich net als ik interesseert voor het verhaal van juffrouw Mei.





Dat soort verhalen zijn gemaakt vooren doorgefrustreerde saters. Niets voor u, meneer Wang.



Reëler is het wezen dat iedereen zomaar zonder meer een duivelin noemt. In feite is ze zoals u en ik, behalve dan dat ze bezeten is door de demonen van de krankzinnigheid. Kortom, een stakker die hulp nodig heeft.



Maar toch heeft zij een hele stad gered door de belegering van de barbaren op te heffen!



Ja en nee. Ze werd geleid door een bonze, een zekere eerwaarde Zhang. Hij was het die de stad heeft gered.

Werkelijk waar?! Het schijnt dat Zhang gestorven is op het slagveld.



Ik kende hem wel... Hij heeft mijn verzameling verrijkt met enkele sappige verhalen. Zijn drie hartstochten waren wijn, vrouwen en gevechtskunst.

Die laatste is zijn dood geworden. Eigenlijk...



...wilde hij vooral met het meisje mee naar het slagveld om haar gevechtstechniek te kunnen beoordelen... zonder hem... had haar razende krankzinnigheid zich tegen de inwoners van de stad kunnen keren.



Echt waar?

Echt waar, meneer Wang. Ik ken die waanzin... en de remedie ertegen!



AH!



Niets!
Niets anders dan de wind in de bomen.



U heeft te veel fantasie, Hui-de-nieuws-gierige. Toen u ons afliuisterde, hoorde u over geesten praten. En toen dacht u dat een plaaggeest het op u had voorzien.



Ga terug naar bed, Hui! Dit soort verhalen is niet voor u bestemd.



Pardon, juffrouw Mei, wat zei u? Door die donderslag...

Ik zei: eindelijk een beetje rust!

En de rest van dat verhaal over die waan-zin?



De rest? Morgen, meneer Wang! Het belangrijkste heb ik al verteld!





Zien hoe de bliksem in de berg slaat, geeft vervoering. Zien hoe verheven hij daarbij blijft, geeft verlichting.

Als je bij zo'n schouwspel aanwezig wilt zijn, moet je je niet verbergen.

Kom uit je schuilplaats, stelletje kakkerlakken!

OHW!





Wu Qiao heeft, net als wij, de bliksem gebrotseerd. Het is zijn dood geworden. De anderen hebben brandwonden opgelopen... En dat allemaal om u in alle vriendschap te ontmoeten, juffrouw He Pao.



Het spijt me voor uw vriend. Maar... zegt men niet dat de bliksem levens verkort die vol zonden zijn?

Als de bliksem ogen had, zou hij misschien heel andere mensen treffen dan wij denken! Want wie van ons durft te beweren dat hij niet hetzelfde lot verdient als Wu Qiao?...

Qalsjeblieft, Xiao Ping!

Wat?! Voor mij zien jullie eruit als een zootje schaamteloze bandieten! Denken jullie soms dat ik van jullie soort ben? Houden jullie me ook voor een duivelin?! Nou, dat zul je dan meemaken!

Juffrouw He Pao, in de zaak van de barbaarse overweldigers hebben we allemaal dezelfde zonde begaan; we zijn niet in staat gebleken hen te verjagen! Als een goede organisatie ontbreekt, wat betekent dan kracht alleen? En wij kennen de uwe.



Hoe voelt u zich, eerwaarde Zhang?



Ah! Ki Ju, mijn vriend! De arme Zhang maakt het niet lang meer... laat hem dus genieten van... de aanblik van de... mooie... He Pao...

Kijk naar haar! Heb je... ooit zo'n sublieme... gevechtscunst gezien? Het is... van een... bijna onmenselijke... perfectie... Ja... het is van een andere wereld... de gevechtscunst van... de Dwaze Monnik.



Dwaze Monnik, He Pao... zeldse persoon...

Nee, je weet niets van gevechtscunst, Ki Ju... maar zo'n fascinerend ballet van de d... dood kun je ook wel waarderen, hè?!...

Duizenden...; figuranten en één enkele danseres! Een danseres... met zulke slanke handen... zo wit... en zo rood...

De inval van de barbaren tegenhouden! Ik? Ik en jullie? Haha!

Wij zijn meer dan een korrel zand: de sekte van de Witte Tijger, waarvan ik de stichter ben, en de broederschap der bedelaars geleid door mijn vriend Hong Gan, leveren gezamenlijk 10.000 goed getrainde mannen. We hebben overal onze spionnen, juffrouw He Pao.

We zijn van plan onze activiteiten onder dezelfde banner te brengen.

In wat voor herbergen ik terechtgekomen? Het tocht overal, het dak lekt! Bovendien tel ik 29 kakkerlakken min één en, even kijken... vier vlooiën!

Juffrouw He Pao, zoudt u de leiding van onze unie op u willen nemen? U zou....

Ah! Ik ga me beklagen bij de herbergier!

Waar zijn die vier vlooiën?

Drie!

Ja, drie rondtrekkende monniken... we hebben onderdak gevonden in een grot voor de nacht. Wilt u onze toevallige aanwezigheid op deze plek excuseren?

Plotseling spat een steen op de grond uit elkaar. He Pao springt op.

Die ander hoort dus niet bij de monniken. Dat kan alleen Mei zijn. Verdwenen!

He Pao... In mijn leven als krijger heb ik niemand gezien die zo meedogenloos was.

Maar volgens het geheim dat ze mij heeft toevertrouwd, toereert de gevechterskunst van de Dwaze Monnik niet dat er gedood wordt; schending van deze wet zou gevaarlijk, ja zelfs dodelijk zijn: ze zou bezwijken aan een hersenbloeding.

Onvrijwillige zelfmoord als strafmaatregel! Nogal tegenstrijdig! Een dodelijk wapen dat zijn gebruiker doodt... zoals de engel van een bij.

Waarom leeft He Pao dan nog?

Voordat hij verdween, heeft hij die steen gooid om u uit te dagen. Hij is zeer sterk voor 'een vlo'.

Waarom "hij" en niet "zij"? Kent u dat ongedierte soms?

Nee! Maar hen kennen we wel, deze mannen die de regen en de bliksem trotseren om met u te spreken over een edele zaak. Iedereen kent ze in deze provincie.

Dat is interessant!

Het zijn allen bandieten zonder god of gebod. Ze stelen, smokkelen, zwendelen en deinzen er niet voor terug een moord te plegen...

Laster! Maar waar komen die kaalkoppen eigenlijk vandaan?

Genoeg! Wie jullie ook zijn, jullie bedoeling is tenminste duidelijk: jullie zijn gekomen om met te spreken! We zullen ons onderhoud daarboven voortzetten, ver van indiscrete oren!

Daarboven? Weet u niet waar we zijn? Op de Bliksempiek!

Die bergtop trekt echt de bliksem aan, juffrouw He Pao!

Het is opgehouden met regenen en het onweer is over! Zijn jullie soms bangeriken?!

Ze gaan toch met haar mee! Misschien zal de bliksem ons "probleem" oplossen.





Niemand ! Ze zijn toch niet allemaal door de bliksem weggevaagd...

Ze zijn natuurlijk aan de andere kant afgedaald !



Toch verbaast het me dat ze hun dode daarginds hebben laten liggen.

Altijd controleren !



Bij boeddha ! De dode is verdwenen !

Kijk, kijk !



Een gebroken zwaard ... Er is gevochten !

En die halfverbrande hoed ... dat is toch vreselijk ! Minstens nog twee of drie door de bliksem getroffen.



Zou die duivelin daarbij zijn ? In ieder geval zijn hier vreemde dingen gebeurd op deze bergtop !



Als onze geheimzinnige stenen-gooier hier rond-zwierf moet hij iets gezien hebben Hij is hier geweest !

Zeer waarschijnlijk.



Vóorzichtigheid en oplettendheid !

Ja, Grote Meester ! Iedereen interesseert zich voor dezelfde persoon en het aantal mededingers kan elke dag groter worden. We moeten snel handelen ! Misschien is ze teruggegaan naar de herberg ...



Broeder Deng, heb je nog iets gevonden ? Nee ? Dan gaan we !



Zo, meneer Wang. Dat was, in het kort, het verhaal over de gevechtskunst van de Dwaze Monnik. Hier kunt u weer een paar pagina's van uw boek mee vullen.

Uw verhaal roept vage herinneringen bij me op... Maar vindt u niet dat er nog een slot aan ontbreekt, juffrouw Mei?

Ik had liever dat u me net als gisteren zou vragen: "En de rest?"

U heeft gelijk! Is er een slot? Moeten we voor het vervolg niet gewoon goed opletten?

Kijk! Bij het ochtendgloren lopen drie personen met vastbesloten tred naar de herberg toe... U heeft ze al eens gezien, juffrouw Mei.



Mei en haar bediende! Puivels! Ik bevind me in een lastige situatie.

Hier is niemand, meesters. De bonzen zoeken haar verderop.

We zullen die heren inhalen! Als ik eraan denk dat ze haar de hele nacht in het oog konden houden op de Bliksempiek! Die gevaarlijke concurrenten!

Wie had dat gedacht...!

En wij... groentjes, zijn in slaap gevallen in de herberg, overtuigd dat zij daar ook sliep... Nou ja, we gaan naar beneden!

Ah?!



Dat geluid komt uit die kloof...



Pesst! Ki Ju!
Niemand in de
buurt? Kom
snel hier!

He
Pao!



Wat is er
met je?
Is het
ernstig?

Nee, nee! Maak
je geen zor-
gen!



Ik moet weer op
krachten komen.
Ga met je rug
naar me toe zitten
... Maak geen ge-
luid en wacht op
me. Dit kan even
duren.



Pas op!
Debonzen!

Verder! Op
een goed mo-
ment weten
ze toch dat
we er zijn.



Het helpt niet!
Ik weet niet
wat er met me is.

Heb je weer
hoofdpijn?!
Zoals toen?



Nee, Ki Ju. Ik voel me volledig uitgeput.

Zoals na de strijd met de Jins.



Ja, maar deze keer is het erger. Het meest verontrustende is, dat ik me niet meer schijn te herstellen. Als de anderen dat wisten...

Tussen haakjes, Mei is hier voor jou. Weet je dat?



Hm.

Maar waar zijn de rovers waar de monniken over spraken in de herberg?

Ik weet het niet!



Ik zag een aantal bliksemflitsen. Verder... verder herinner ik me niets meer... net als na het gevecht met de Jin-barbaren.



Wat? Weet je helemaal niets meer van dat gevecht, He Pao?

Niets meer vanaf het moment dat de eerwaarde Zhang, getroffen door een pijl, naast me in elkaar zakte. Waarschijnlijk ben ik flauwgevallen.



Toen ik weer bij bewustzijn kwam, was de arme man stervende. Hij zei me dat jij zojuist bij hem was weggegaan. Het leger was bezig de barbaren af te slachten... Ik heb nooit begrepen waarom die overwinning aan mij wordt toegeschreven.



Je herinnert je niets meer en dat zeg je nu pas.



Wat is toch vroeg genoeg? Maar ik moet je iets anders zeggen, Ki Ju; op het moment zie ik bijna niets meer! Ik zie alles als door een sluier...



Misschien dat de
eerwaarde Zhang
daarom zo aandrang
dat ik bij He Pao zou
blijven; hij weet
dat ze oogproble-
men zou krijgen.



Je wilde toch een
grot? Hier is er
een, maar nog
wat te dicht bij...

...de top? Geen
enkel spoor van
verschroeiing.
De bliksem slaat
hier niet in.



Laten we naar de
volgende berg gaan!

Daar zijn de
anderen me aan
het zoeken,
Ki Ju. Ik blijf
liever op de Blik-
sempiek.



Waar verbergt
ze zich toch?
Is ze onzicht-
baar, net als
onze stenen-
gooier?



Eén ding
snap ik niet,
He Pao...



Iedereen rent
achter je aan en
jij hebt alleen
maar narigheid
door die gevechts-
kunst. Waarom
zeg je ze niet dat
het bepaald geen
pretje is?

Maar dat is
het wel!
Sterker nog:
het is de vreug-
de, de dronken-
schap, de exta-
se van de
macht, van de
kracht!



Het is ook
zwaar, maar
wie bekommert
zich daarom?
Weet je wat het
betekent beze-
ten te zijn van
een kracht die
niet van jezelf
is?

Mmja...
als ik
te veel gedron-
ken heb.



Aha! Dronken-
schap door alco-
hol ken ik niet.



De wijn hier
is niet slecht.

Kortom, je
wordt geleid
door een vreem-
de kracht...

He Pao, doe dit,
niet dat. He Pao,
denk zus en niet
zo. He Pao, houd
hiervan, niet
daarvan, anders...

Pas op!

... anders, wae
je gebeente!
Je zult je stem
verliezen, je
gezichtvermo-
gen, je gehoor,
je reuk, alles,
alles! Je zult
je bloed verlie-
zen door je
oren, je neus,
je mond en je
zult sterven
!

Het is net als die bar-
baren die zich meester
hebben gemaakt van
het noordelijk deel van
China en iedereen hun
wetten opleggen.

Maar, Ki Ju, binnenin
mij voel ik een of
andere schat. Paar-
uit haal ik de kracht
om weer helder te
zien en die gevechts-
techniek te beheer-
sen!

Waarom verdoen
we onze tijd, mees-
teres? Die He Pao
zal u vroeg of laat
wel weer vinden.

Daar gaat het niet om. Ons hele
plan mislukt als de bonzen haar
eerder terugvinden dan wij.
Ze schijnen een geducht wapen
te hebben waarmee ze haar kun-
nen trotseren.

Je kunt me nu helpen door
naar de herberg terug te gaan,
zogenoemd onverrichterzake.
Houd de anderen daar goed in
de gaten. Morgen moet je ze
vragen hier te komen.

En als ze
eerder
komen?

Niet eerder
dan morgen!
Morgen zal ik
ze het hoofd
bieden.

Maar daar-
voor moet
ik deze
nacht alleen
zijn.



Hoewel...het is misschien wel goed dat ze geen enkele herinnering meer heeft aan haar vreselijkste da....



Lekker cadeau, die gevechteskunst! Arme He Paò... na haar stem, is nu ook haar gezichtsvermogen aangetast...en dan hebben we het nog niet eens over haar geheugen.



Maar... dat zou haar redding kunnen zijn! Dat is zelfs wel zeker! Geen herinnering aan een verboden daad...dus geen afdoende straf.



Dit alles moet geheim blijven, zelfs voor haar. Haar leven hangt ervan af...



Ik zal haar overreden vannacht te vertrekken, buiten medeweten van de anderen. Ze is morgen niet tegen de situatie opgewassen.







Juffrouw
He Pao? Als
een omgeving
haar interes-
seert, verdwijnt
ze zonder iets
te zeggen. Mij
interesseert
meer het wild...
maar ik heb mijn
tijd daarginds
verdoen.



Bent u op de Bliksem-
piek geweest? Zelfs
dieren mijden die
plek...



Daarboven zou alleen
een kluizenaar - en die
heb ik gezien - kunnen
vinden waar hij van
droomt: eenzaamheid.



Nou goed
dan, een
wapenstil-
stand.

Kleine barbaar! Laten
we ophouden met vech-
ten! We gaan terug naar
de buffels! Het wordt
zo donker.



Maar een gevecht
kan de hele nacht
doorgaan, kleine
snotneus!

Een
andere
keer.



En 's nachts
win ik altijd!!
Ik heb
katteogen!



Poeh! Duivelsogen zul je bedoe-
len, met die rooie gloed.



De wind brengt
mij vreemde her-
inneringen...
en ook...



... een
vreemd
voorge-
voel!



Wat zijn ze stil
vanavond.

Zit je vader nog steeds
in de bibliotheek, Gao?
Zijn soep wordt koud.

Ik breng
't hem
wel even!

Vader wilde in zijn verza-
meling een verhaal opzoeken
dat grootvader lang
geleden heeft overgeschre-
ven... nog voordat ik was
geboren.



Mijn voor gevoel... Dat was het dus ! Weer hij !!!

Het handschrift van
de Dwaze Monnik.

Iedere keer dat ik in een
grot schuil, stuit ik op
zijn sporen ! Afschuwe-
lijk !



Toeval, lot !
Ik ben je speel-
bal niet !!!

Door welk duivels toeval
ben ik weer op de
Blikeempiek ? En daar-
voor op de Pas van de
Wind ?





Hem was ik vergeten!
Mijn geheimzinnige
zwerver! Daar komt
hij, zelfverzekerd.
Hij denkt: "ze is ver-
zwakt, bijna blind...
hoe zal de erfgena-
me van de Dwaze
Monnik reageren?"

Ki Ju maakte zich
terecht ongerust.

Bij alle demonen! Stom beest!
Straks word je nog getroffen
door de bli....

Het is veel te ge-
vaarlijk, mees-
teres!

Schiet op, Hong! Hij is
bewusteloos. We bren-
gen hem in veiligheid.

Moge de hemel ons haar bliksem
besparen! Moge de hemel ons
haar bliksem besparen!

Naar zijn pols te oor-
delen is hij niet in
gevaar.

Als hij maar niet bij-
komt voordat het on-
weer voorbij is...

...want als
we weer ach-
ter hem aan
moeten over
onbeschut
terrein, zoals
dit

We verber-
gen ons hier
en wachten
tot hij ons
naar haar
toe leidt.







65 is goed. Ik ken een non van die leeftijd die niet ouder lijkt dan 40. Net zoals u. Kent u zo'n non?

Dat is het probleem. Luister, Zalige Onwetendheid...

Hier ver vandaan, op de Berg van de Kleurige Wolken, waren vroeger net zulke teksten gegrift... in de wand van een grot. 21 Teksten. Zegt u dat iets?

Nee, niet dat ik me kan herinneren, He Pao.

Nee, He Pao. Maar zijn die teksten er niet meer?

Ze zijn uitgewist. Het waren instructies voor de gevechtskunst van de Dwaze Monnik. Eigenlijk waren ze maar voor één persoon bestemd: de uitverkorene van zijn hart, een non.*

* ZIE HET STENEN GEHEUGEN

Voordat ze ingewijd zou worden, zou ze dan moeten zweren zijn vrouw te worden, zelfs als hij, de monnik, was verdwenen.

Het toeval beschikte anders. Ik was de eerste die de teksten ontdekte, dus...

Onze verbintenis!...

Je bent dus zijn... mijn vrouw.

Moed houden, Ki Ju! Het regent gelukkig niet meer... en je kunt haar nog altijd op je rug dragen! Vooruit!

Wat is er, Grote Meester?

De sekte van de Witte Tijger en de Broederschap der Bedelaars... De twee leiders... Hmm!

Eindelijk!

Heeft u iemand gezien?

Blijf die drie in de gaten houden. Ik kom terug.



Ik ben in de war, He Pao. Ik wist niet dat ik gek ben en ik herinner me niet dat ik monnik ben geweest.

Dat is hetzelfde en toch ook weer niet.

Des te beter, Zalige Onwetendheid! Als u niet de Dwaze Monnik bent... des te beter.

Eerst...eh... had ik een hekel aan die persoon.



De wind kan beter gaan liggen. Wij klimmen weer naar boven. Ik zou graag uw boodschap willen lezen in de grot.



Als je samenleeft met een geest, volkomen zijn schaduw bent, geeft dat nogal vaak eh... huiselijke twisten.

Sst! Je woorden doen de wind die naar ons luistert van richting veranderen.



U bent He Pao met 28 man naar de top van de Bliksempiek gevolgd in de ijdele hoop...



...dat zij de geheimen van die ellendige gevechtskunst met u zou delen. Arme kerels! Waar zijn de anderen?

In het water.



Dus, He Pao, die gevechtskunst is samengevat in 21 teksten in de vorm van figuren in de rots. Maar die figuren kunnen... geheime boodschappen verbergen.

Hoho! Dat is de verklaring!

Verklaring van wat?





Meesteres!
De bonzen!
... We worden
gevolgd...

Waar...
Waar komt
u vandaan?



En? Meneer
Ki Ju,
waar zijn
uw vijf pij-
len en uw
boog?

Juffrouw He
Pao heeft u bijna
gedood, nadat ze
28 bandieten
uit de weg had
geruimd.



Als u haar dat zegt,
zal ze sterven, Grote
Monnik. Een volge-
ling van Boedha
doodt niet.

Verstandiger
dan ik dacht!
Vertrouw me dan
het geheim toe!



De tijd dringt. Spreek,
meneer Ki Ju, zonder
uw blik af te wenden.



Nee! Nee! Ik wil
niet mijn leven
lang geleid wor-
den als een blin-
de door 24 krab-
bels op 'n rots.

U heeft me in deze
toestand gebracht, u
moet me hieruit halen!



Er uithalen?
Maar je hebt
nog niet de hele
weg afgelegd,
He Pao.



Zalige Onwetendheid...
dat is een naam die uit-
stekend bij u past.
U hoeft hem niet meer
elke dag te veranderen.
Daar zal ik voor zorgen.

Iedere dag!
Ho ho ho!



Kom, Zalige
Onwetendheid!
Laten we even
rusten tot de
anderen hier
zijn.

Houd op met dat belachelijke gevecht! Juffrouw He Pao wacht op ons.



Ik weet niet wat u hebt verteld aan die oude bonze die zo samenzweerderig doet, maar u had hem niet in vertrouwen moeten nemen. Wij willen geen ruzie met He Pao.



Maar die drie daar zijn tot alles in staat. Verkondigen sommigen van hen niet: "Boeddha beminnen, Boeddha doden."?



Een geheim dat He Pao zelf niet weet en dat haar misschien het leven kan kosten... Die oude kaalkop is nu op de hoogte.



Ze zijn allemaal vannacht als dieven weggegaan. Wie had dat kunnen denken?!

Gao, ik denk dat je de meeste kans hebt ze terug te vinden op de Bliksempiek.



Rennen! En verlies de boodschap niet.

Geen zorgen, vader!



Zalige Onwetendheid groet u!

Wij zijn gekomen om deze jonge vrouw te horen over de verdwijning van 28 bandieten.

Bij alle demonen!



Wat een teleurstelling! De monniken interesseren zich niet alleen meer voor mijn persoontje!... Ja, de rovers zijn verdwenen. Ze hebben me 's nachts bewusteloos achtergelaten in een kloof. Alleen de duivel weet waar ze zijn en wat ze van plan zijn.



Rustig, Ki Ju!



De duivel, hohoho!

Vannacht heeft onze Grote Meester twee spoken gezien bij een bron niet ver van hier. De bron stinkt naar de dood. Wat zegt u daarop?





Dat ze dood zijn!
Ik zal voor ze
bidden.
Maar ik kan u net
zo goed beschul-
digen, monniken.
U was ook op
de Bliksempiek,
nietwaar?



Ho
Ho



Genoeg gelachen! Ik roep mezelf op als
getuige. De bliksem is de schuldige.
Ik heb de lichamen gezien. Ik gooide ze
- ploef! - in een afgrond. Een onderaard-
se waterstroom zal wel voor de ontbin-
ding zorgen.



Wat een onzin!
De bliksem? 28
slachtoffers en
een overlevende?
De bliksem!



Spelen met de bliksem is
een kunst die meer
vraagt dan...
Als u, oude monnik, samen
was met deze schoften, dan
zou u dus eigenlijk het 29ste
stoffelijk overschot
geweest zijn.



Maar zeg me wie u
bent, wat u van me
wilt. Misschien zal
ik daarna rekenschap
afleggen...
Juffrouw Mei?



Ik beschik over iets dat u nodig hebt,
juffrouw He Pao. Ik ben de dochter
van de Dwaze Monnik.



Herinnert u zich
uw vader nog,
juffrouw Mei?
Wat is het voor
een man?

Tja...
eh...
ik heb
mijn
vader
nooit
gezien.



Oh
nee?!

Hij verliet mijn moe-
der toen ik niet gebo-
ren was. Mijn moe-
der zei altijd tegen me:
"De gevechterskunst
van de Dwaze Monnik
is het erfgoed van
onze familie; hij
komt jou toe."



Ik... ik weet het niet.
Ik herinner me hier
niets van.

Zalige On-
wetendheid



OAEOA...

AIUAIU...





Houd op, allemaal! Stop!
Anders, vaarwel, He Pao!

Als u iets onherstelbaars
heeft veroorzaakt, zal mijn
blikseem u alledrie treffen!!!

Welnee!



Ze is slechts bewusteloos.
Luister! Vroeger
had onze Grote
Meester een vol-
geling die later
bekend werd als
Dwaze Monnik

Ooh!

Juffrouw Mei,
wat is zijn
echte naam?

Zhou
Li!



Zhou Li hield zich aan
geen enkele regel.
Hij ontregelde het leven
in het klooster zelfs zo-
danig, dat de Grote
Meester een geheime
mantra moest bedenken

...alleen voor deze onge-
disciplineerde leerling.
Als de Grote Meester zijn
mantra murmelde, verloor
de ander het bewustzijn:
kwam hij bij, dan was
hij veel gehoorzamer.

Ik snap 't!



Juffrouw He Pao
is de erfgename
van de Dwaze
Monnik. En
omdat zijn geest
in haar huist,
vertoont zij de-
zelfde reactie
op de mantra
als hij. Ik niet.

Zij is de
Dwaze
Monnik.



Op ongeveer twintigjarige leeftijd begon
Zhou Li zijn onorthodoxe meditatieme-
thode en zijn noodlottige krijgskunst te
ontwikkelen. De Grote Meester stelde
toen een tweede mantra samen.
Maar de woesteling was ontenapt.



U gaat
niet op-
nieuw be-
ginnen!

Zo gauw die vervloekte mantra over uw
lippen komt, zal dat meteen uw laatste
gebed zijn. Een heel kort gebed, zowaar
ik Zalige Onwetendheid heet!



Dat zal niet gebeuren.

De tweede mantra is nooit gebruikt. En wat de juffrouw betreft...



Wij bieden haar gastvrijheid aan in ons klooster tot het mysterie van de verdwenen bandieten is opgelost.

Dat is slechts een voorwendsel! U probeert een oude wrok jegens de Dwaze Monnik te vereffenen.



Monniken, ik wil graag van uw uitnodiging gebruik maken.



We gaan met u mee, He Pao.

Ik ook, als belangrijkste getuige, reken maar!



En jij, Ki Ju?



Ki Ju, ik dacht altijd dat je die wilde ritten te paard met je oude kameraden wel zou missen.

Ach! Ik...vond 't heel erg van de paarden, vannacht...

Luister, Hong...als die oude baas zijn tweede mantra had gereciteerd, zou He Pao niet meer geweest zijn dan een marionet. Zonder kracht of wil. Dat zal het goede antwoord op je vraag zijn, denk ik.

Maar dat is erger dan de dood.



Niet belangrijk! Te paard of te voet, de reis bevalt me nog steeds. Door hun uitnodiging aan te nemen ga ik naar de bron van mijn problemen, naar de plek waar de Dwaze Monnik is opgegroeid. Ik verheug me echt op die buitenkans.



He Pao!





Kijk! Het jongetje uit de herberg.



Juffrouw Mei! Een boodschap van mijn vader!



Waarom geeft u me deze grote steen, Zalige Onwetendheid?

Herinnering aan de Bliksempiek!



Hm...! Echt iets voor Zalige Onwetendheid. Hij zegt hiermee dat hij in één klap "een streep kan halen door zowel de de beide mantra's".



"Ik heb een verhaal gevonden van veertig jaar geleden, ondertekend door de Dwaze Monnik."

Luister Gao, zeg tegen je vader dat ik moet vertrekken... Ik ga op bedevaart naar het klooster van deze drie bonzen hier. Ik kom later terug om het verhaal te lezen.

Oh! Hij is de hele nacht opgebleven om het te zoeken!



Goed idee, He Pao?



Nee, Zalige Onwetendheid! Laat uw herinneringen maar wegwaaien in de wind; waarom moet ik me belasten met zulke zware bagage?



Door de pas waaien duizend winden
Maar slechts één weet je te vinden
Laat je niet door stof verblinden

roept Zalige Onwetendheid
uit, als hij de pas achter zich laat.

Een aangename vermoeidheid
maakt zich van haar meester.
Ze denkt aan niets.
Als schuim geeft ze zich over
aan het golvende getij van de
vochtige laagvlakte die
schittert in de ochtendzon.

VOLGENDE EPISODE:
HET KLOOSTER VAN DE KOSTBARE SPIEGEL

DARGAUD
Collectie PREMIÈRE

